

En världsåskådning genom tid och rum

SUNNE 2016-05-12: En filosofisk resa från Arvika till Kosmos, i det förflutna och i framtiden



Tunströmdagen i tisdags firades i Frykensalen med två programpunkter som vid en första anblick kanske verkade olika, men som båda hade förankring i det mänskliga och filosofiska.

I föreläsningen Vad var det med Gustaf och Gustaf?, tog Rolf Erik Solheim med åhörarna på ”en resa från Arvika till Kosmos och tillbaka”.

Nya sidor

De båda Gustafarna – Fröding och Fjaestad – är väl i första hand inte förknippade med filosofi, men genom att studera deras respektive verk, uttalanden och brevväxlingar har Rolf Erik Solheim upptäckt många tankar kring och ett djupt intresse för livs- och världsåskådning.

Före sin tid

Många tankar delade de inte bara med varandra, utan också namn som Goethe



och Nietzsche. Framför allt ämnen som miljöförstöring och kapitalism filosoferade de kring långt innan det blev en allmän debatt.

– Det här med att ”egosystemet” har tagit över ekosystemet, det var Fröding inne på redan på sin tid. Det satt en värmlänning och skrev om på ett mentalsjukhus någonstans i världen, som ledande filosofer var inne på först 30 år senare, säger Rolf Erik Solheim.

Ovanstående är en förkortad version av artikeln av Marina Johansson <marina.johansson@nwt.se>



(Några felaktigheter i texten har inte korrigerats av Rolf Erik Solheim)